

# BETROKKENHEID

*Nieuwsbrief voor de Desselse bevolking*



**Barbara Rommens  
schepen**

## Beste Desselaar,

Wat die stuurgroep met jonggepensioneerden in gang zou zetten, had ik begin 2019 nooit kunnen voorspellen. Het begon met een zot idee vanuit de fanfare en het mondde uit in een spektakel van een verbazingwekkend hoog niveau. Het zou iets worden van en voor Desselaars en Luc Stevens zou er zeker deel van uitmaken, maar voor de rest was het nog wat vaag. Het idee kon door corona 2 extra jaren lang rijpen, wat zorgde voor extra smaak en goesting. Dat was te merken tijdens de inschrijfdag in september 2022 toen de podiumzaal van Tablo al te klein was. En vanaf het moment dat de rolverdeling

bekend was en de repetities konden starten, begon er een waar avontuur. Ondanks het soms lange wachten, kou lijden en de vele veranderingen – excuseer, kleine aanpassingen – zorgden de talrijke uren repetities vooral voor een hechte band tussen de spelers. Mensen die je anders vluchtig even zag je op straat kon je nu beter leren kennen. Luc Stevens voorspelde wel dat zo'n project een echt samenhorigheidsproject zou zijn, maar eerst zien en dan geloven, dacht ik. Maar hij heeft niet gelogen. De sfeer in de backstage was opperbest en dat resulteerde in een prachtig massaspectakel op het podium. Tussen de repetities door timmerden, knutselden, naaiden, verzamelden, ... de medewerkers achter de schermen alsof hun leven ervan afhing. Er werd enorm hard gewerkt! Op het einde van elke voorstelling kregen de acteurs telkens een oorverdovend applaus. Een applaus dat ze graag ook deelden met de mensen achter de schermen, want enkel mede dankzij de werkgroepen decor, attributen, kledij, kinderbegeleiding, logistiek & techniek, veiligheid, verkeer, onderhoud, hospitality, catering, promo, communicatie, regieassistenten en de medewerkers van de gemeente

konden de acteurs schitteren op het podium. Ik noem hier expres geen namen, want het zijn er te veel om op te noemen en elke bijdrage zorgde voor een lichtpuntje. De vele foto's, poëtische teksten en positieve reacties die na en tijdens de shows op Facebook en in de wandelgangen verschenen, getuigen dat iedereen er echt van genoten heeft. En dat we als kleine gemeente iets gepresteerd hebben waar anderen jaloers op mogen zijn. Wettewa zou iets eenmaligs zijn, enkel ter ere van 750 jaar Dessel. Ondertussen werd al meermaals de vraag gesteld om zeker niet te wachten tot 2071 om iets soortgelijks te organiseren. De Desselaars hebben de smaak te pakken. De stekes zijn aangestoken, het vuur brandt... Dus wie weet zeggen we binnen enkele jaren: "Wettewa, we doen het gewoon nog eens opnieuw!"

Als schepen van Cultuur kan ik alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze productie. Dessel, o mijn Dessel blinkt terecht van trots!

*Met vriendelijke groeten,*

*Barbara Rommens  
schepen van Cultuur*



## HANG OP 11 JULI JE LEEUWENVLAGE UIT!

**Nog geen vlag in huis?  
Bestel er gratis eentje via  
dessel@n-va.be of 0497 73 01 43.**

V.U. Ellen Verhoeven, Hoogveldestraat 23, Dessel - Verboden op de openbare weg te werpen.



## Willy Broeckx aan het woord...

In de huidige maatschappij is de carrière vaak heel belangrijk. Er wordt verwacht om een bepaalde standaard (met een bijhorend kostenplaatje) na te streven. Dit zorgt ervoor dat werken vaak op de eerste plaats komt. Toch is het eigenlijk belangrijker om aandacht te schenken aan je gezinsleven. De laatste tijd wordt er daardoor weer meer aandacht besteed aan het evenwicht tussen werken en leven. Er bestaat wel het spreekwoord "Je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven", maar toch is dit evenwicht niet altijd even simpel. Als je naast je werk ook nog eens een uitvoerend mandaat in de politiek hebt, is het zeker geen eenvoudige opdracht om een goede verstandhouding te bewaren tussen werk en familie. Ik heb altijd het geluk gehad dat ik kon rekenen op mijn gezin en dat we veel tijd met elkaar konden doorbrengen. Als postbode ben ik een vroege vogel en moet ik 's morgens al vroeg uit mijn bed. Maar dat heeft ook zijn voordelen, want toen mijn kinderen naar de lagere school gingen, was ik steeds tijdig aan de schoolpoort om ze op te halen. Eens thuisgekomen, begonnen zij met hun huistaken en kon ik beginnen aan het avondeten. Zo konden we steeds om 17 uur, met z'n vieren starten met eten. Dit was ook nog zo toen mijn kinderen naar de middelbare school gingen. Aangezien mijn vrouw in het onderwijs staat, was en is zij ook in de schoolvakanties thuis. Daardoor hebben we samen veel gereisd en uitstappen gedaan. Dit zowel met ons gezin als met mijn moeder en schoonouders. Als we dan eens opvang nodig hadden, konden mijn dochters altijd terecht bij mijn moeder of schoonouders. Die luxe hebben niet alle jonge mama's en papa's. Ik ben dan ook blij en trots op de goede familie die ik heb! Want een fijne familie hebben, is echt een zegen en die moet je dus soigneren!



Foto: Willy is trots op zijn dochters Jana en Julie en zijn vrouw Suzy.

## 11 juli

11 juli 1302, de Guldensporenslag. Na de zogenaamde Brugse Metten startten de Vlamingen een bevrijdingsoffensief. Veel van de troepen kwamen in juli samen in en bij Kortrijk. Een onverwachte wending in de oorlog tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen. Vlaamse ambachtslieden verslaan het Franse ridderleger.

11 juli is het moment bij uitstek waarop we terecht trots kunnen zijn op onze Vlaamse wortels. Het is een onderdeel van onze identiteit, een krachtig symbool voor de standvastigheid en vaste wil om bijna iets onmogelijk te realiseren.

Dankzij Hendrik Conscience, die het verhaal van de Guldensporenslag verwerkte in een historische roman, schonk hij daarmee de nodige symboliek aan de opkomende taal- en cultuurbeweging die al gauw zou uitgroeien tot de Vlaamse Beweging met al zijn aspiraties rond gelijkberechtiging, zelfstandigheid en natievorming. Zijn roman gaf dus de aanleiding tot de 11 juli-vieringen. Eerst als historische herdenking, daarna als moment om de Vlaamse eisen kracht bij te zetten.

De Vlaamse Feestdag markeert de vooruitgang die is geboekt in de strijd voor de Vlaamse taal en de Vlaamse identiteit. Het is een gelegenheid om de Vlaamse cultuur en de bijdragen van de Vlaamse gemeenschap aan de samenleving te vieren. Op deze dag worden er vaak festiviteiten, optochten, concerten en culturele evenementen georganiseerd in verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen om de Vlaamse identiteit te benadrukken en de Vlaamse gemeenschap samen te brengen.

Al met al viert men op 11 juli de historische overwinning van de Vlaamse milities tijdens de Guldensporenslag, evenals de politieke en culturele emancipatie van de Vlaamse gemeenschap. Het is een dag waarop de Vlaamse identiteit en cultuur worden gevierd en waarop men stilstaat bij de strijd voor gelijke rechten en erkenning voor de Vlaamse taal en cultuur in dit land.

*✍️ Koen Huysmans en Ellen Verhoeven*

## Wisteda?



Als de vuilbak in je straat overvol is, kan je de QR-code scannen en dan komt het gemeentepersoneel hem weer leegmaken!

## Een hart voor het gehandicaptenbeleid

De jaarlijkse Sinksenkermis zit er weer op. Naar jaarlijkse gewoonte vond ook de kermisactie voor personen met een beperking plaats. Dit jaar konden een 16-tal personen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking de meeste attracties gratis een keer uitproberen. Zelfs de eetkramen deden mee en schonken de deelnemers een lekkere smoutebol. Lokaal bestuur Dessel deed ook zijn duit in het linnen Dessel-zakje en zorgde voor een flesje water en een appel. Brigitte en ik ontvingen de deelnemers met open armen.

Al op jonge leeftijd voelde ik een grote verbondenheid met mensen die in het leven voor grote uitdagingen staan. Dit weerspiegelde zich in mijn opleiding bijzondere jeugdzorg. Door gezondheidsredenen voelde ik zelf dat wie een beperking heeft vaak over drempels heen moet en dus besloot ik om mij via vrijwilligerswerk en op politiek vlak vooral op welzijn te richten. Ik vond hier duidelijk bij N-VA Dessel een bondgenoot in.

Ik mocht doorheen de jaren ervaren dat onze partij oog heeft voor elke Desselse burger, zeker ook voor deze met een beperking. Dit wordt binnen ons bestuur breder gedragen dan enkel door onze schepen van Welzijn en onze leden van het bijzonder comité. We zien dit ook in ons beleid: G-sport wordt zoveel mogelijk ondersteund en mee opgenomen in het sportaanbod, de eerste rolstoelvriendelijke wandeling van de gemeente werd geopend, de verkeerslichten op de markt werden voorzien van een geluidsbak voor blinden, de plasticker werd geïntroduceerd bij de horeca en massaal uitgehangen. De Sas4-toren viel bovendien in de prijzen als rolstoelvriendelijke site. De VR-brillen speelden hier een rol in. Het oud gemeentehuis kreeg een traplift en een rolstoel zodat personen met een beperkte mobiliteit deze makkelijker kunnen betreden. In de sporthal van sportpark Brasel werd een manuele rolstoel voorzien. Bij wegenwerken zoals in de Lorzestraat wordt bij de heraanleg van voet- en fietspaden rekening gehouden met rolstoelen en fietskarren, enz. Bij nieuwe realisaties zoals de gymhal, de school en het lokaal dienstencentrum werd rekening gehouden met een vlotte toegankelijkheid en een optimale functionaliteit. Het lokaal dienstencentrum in 't Scholeke Brasel zal op vlak van inclusie nog een prominentere rol krijgen maar meer hierover dit najaar. Speelpleinen zoals in de Gildestraat worden kritischer bekeken en worden stapsgewijs aangevuld met speeltuigen waar kinderen met een beperking ook op kunnen spelen.

Het massaspektakel Wettewa weerspiegelde de gehele Desselse samenleving en zette op haar beurt enkele personen met een beperking letterlijk in de spotlights. En om het in de geest van Mieke weer te geven: " 'k Zal ekik es iets zeggen se! 't Is hier belange zo slecht nog nie. Hier telt iedereen mee! N-VA Dessel voert een sociaal beleid op maat van zijn burgers, stapsgewijs en met oog voor de financiële stabiliteit." Onze ploeg werkt hier dagelijks aan. We hopen dat jullie ons opnieuw het vertrouwen zullen geven om hieraan verder te werken. Wil je zelf meewerken aan dit beleid, neem dan zeker contact op met onze afdeling en help mee om Dessel nog mooier te maken. *Sophie Verfaille*

## 3.5 Een inclusief beleid

### VISIE

Personen met een handicap maken ten volle deel uit van onze samenleving. Zij krijgen dan ook een centrale plaats in het beleid. Integratie en gelijke kansen moet meer zijn dan modewoorden die schoon klinken. Aandacht voor personen met een handicap is een constante en net zoals bij de gezinstoets dient ook hier specifiek gekeken te worden wat de gevolgen van bepaalde maatregelen of ingrepen zijn voor personen met een handicap.

Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. Daarom streven we als N-VA integrale toegankelijkheid na. Dit betekent dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. We proberen personen met een handicap zoveel mogelijk te laten participeren aan het maatschappelijke leven.



### Uit het verkiezingsprogramma

## N-VA Dessel in actie

De redactieraad komt elke maand, en vaker als het nodig is, samen om de volgende editie van de Betrokkenheid te bekijken. Tijdens de vergaderingen bespreken we de inhoud van de folder, zijn we steeds op zoek naar interessante rubrieken en verdelen we telkens de taken. Barbara en Pieter-Jan zorgen voor de eindredactie van de folder. Dankzij de "betrokkenheid" van de redactieraad blijf jij op de hoogte van het reilen en zeilen van onze partij en binnen ons dorp.



Foto: Onze redactieraad bestaat uit Stein, Ellen, Sophie, Pieter-Jan, Barbara, Guy en Kris (niet op foto).

### Woeringen, de Brabantse Guldensporenslag

Nu onze Vlaamse feestdag er weer aankomt, hoor ik maar al te vaak waaien 'dat de guldensporenslag werd gevochten door de inwoners van het vroegere graafschap en dat de rest van wat we vandaag Vlaanderen noemen hier niet veel mee te maken had'. Weinigen weten echter dat er aan deze kant van de Schelde ook een slag uitgevochten is die minstens even belangrijk is voor de definitie van het gebied dat wij vandaag Vlaanderen noemen.

Op 5 juni 1288 stonden hertog Jan I van Brabant en Graaf Adolf V van Berg nabij het plaatsje Woeringen (nu een wijk van Keulen in Duitsland) met hun leger tegenover een overmachtig leger aangevoerd door Siegfried van Westerburch, de aartsbisschop van Keulen en de graven van Gelre en Luxemburg. De slag bij Woeringen zou het finale treffen worden van de al vijf jaar aanslepende Limburgse successieoorlog. Deze was begonnen in 1283 toen zowel de graaf van Gelre als de hertog van Brabant zich als erfgenaam opwierpen van de kinderloze hertogin Irmgard van Limburg.

Hoeveel mensen er die dag op het slagveld stonden, is niet bekend, maar geschat wordt dat er 1.500 Brabantse en Berge ridders stonden tegenover 2.200 ridders uit Luxemburg, Gelre en Keulen. Ondanks dat ze met minder waren, waren het toch de Brabantse ridders die aan het langste eind trokken. 1.100 ridders sneuvelen aan Keuls-Gelderse zijde, waaronder de graaf van Luxemburg en zijn twee broers. Zowel de bisschop van Keulen als de graaf van Gelre werden gevangengenomen. Aan Brabantse kant stierven slechts 40 ridders.

In nasleep van de slag kon de graaf van Gelre niet anders dan zijn aanspraak op het hertogdom Limburg laten vallen. In 1289 werd het hertogdom dan ook formeel eigendom van het hertogdom Brabant, dat hierdoor zijn grondgebied kon versterken en de machtigste speler in de Nederrijn-regio werd. Door zijn nederlaag bij Woeringen konden de burgers van Keulen zich onttrekken aan de absolute macht van hun aartsbisschop. Een emancipatie die zich in verschillende steden in de lage landen, waaronder Brugge, doorzette. Dit leidde tot spanningen tussen de Vlaamse burgerij en de Franse aristocratie van de stad. Het kookpunt van deze spanningen werd bereikt op een beruchte dag in juli 1302. *Stein Thiels*



Foto: De territoriale verhoudingen in 1288, links het hertogdom Brabant, rechts het aartsbisdom Keulen en ongeveer in het midden in het roze het bestreden hertogdom Limburg.

## TOERIST in eigen DORP

FIETSTOCHT LANGS DE GESCHIEDENIS VAN DE DESSELSE CAFÉS

5 AUGUSTUS 2023 • 10.30 U.

GIDS: ARNO OOMIS

VOORTJE JE EIGEN FIETS

VERTREK DESSEL MARKT

MET TUSSENSTOPS EN PICKNICK

PICKNICK EN DRANKJES INCL.

THEMA: HORECA DOORHEEN DE JAREN

WV SERGE SIPS, ALENGS SMETSTRAAT 7B, DESSEL

INSCHRIJVEN VIA [desSEL@jongnva.be](mailto:desSEL@jongnva.be) VOOR 01/03/2023 IS VERPLICHT!

PRIJS: € 15 INCLUSIEF PICKNICK EN DRANKJES ONDERWEG TER PLAATSE TE BETALEN (VOORTJE GEPAST GELD)

## JONGNVA DESSEL

ORGANISEERT

# Vlaamse cantus

9 JULI '23 OM 14.00 U.

@SCHARNIER

INKOM € 15