

# "BETROKKENHEID"

12e jaargang nr. 7

**NVA**  
sterk door **BETROKKENHEID**

NIEUWSBRIEF VOOR DE DESSELSE BEVOLKING

augustus/september 2006

## Nieuwe gezichten: Renild Peeters

**R**enild is de vertrouwde vrouw naast Carlo Van Beylen. Waar je Carlo ziet, zie je Renild. En omgekeerd. Dit is nu zo. Dit was ook zo voor Carlo het ernstige fietsongeval had. Zes jaar geleden werd Carlo gemeenteraadslid: een mandaat dat hij altijd vol ijver en engagement opnam. Ook na die nefaste vrijdagochtend begin januari 2005 en een maandenlange moeizame revalidatie nam hij zijn plaats in de gemeenteraad in, zo vlug dit ook maar enigszins kon. Het was een blij weerzien voor onze hele fractie. Toch vond Carlo dat hij best zijn mandaat doorgeeft. En wie is daar het meest voor geschikt dan zijn toeverlaat, zijn sterke vrouw, zijn Renild?

Als dochter van Wiske Mandelings en Frans van de Koeter is Renild al decennia lang vertrouwd met de Desselse politiek. Ze groeide op in Witgoor maar volgde Carlo naar Brasel. Ze werkt bij Avery Dennison in Turnhout en had zelf nooit de ambitie om op het politieke voorplan te treden. Tot Carlo het haar vroeg. Samen willen ze er voor blijven gaan. Gedreven als ze zijn. Met een groot hart voor elkaar en voor heel Dessel.



**BEMOEI JE ERMEE**



**B**este Desselaar,

Vandaag heb je de laatste Betrokkenheid voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in handen. Wij startten met dit maandblad onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Verkiezingen waarbij wij op de steun van 40% van de Desselaars konden rekenen. 58 edities van de Betrokkenheid en 232 bladzijden verder zijn we slagvaardiger en gedrevenner dan ooit tevoren.

We zijn de voorbije zes jaar niet in een hoekje gaan zitten kniezen of wachten tot de zes jaar om waren. Integendeel. We hebben veel, maar ook vaak ondankbaar, werk geleverd. Voorstellen realiseren vanuit de oppositie is immers vechten tegen windmolens. We mochten het dagelijks ervaren.

Voor de volgende zes jaar schreven we een sterk programma en wisten een gemotiveerde ploeg van gedreven, betrokken Desselaars te vormen. De lijstvorming was geen sinecure. Te veel waardevolle mensen voor maar 19 plaatsen...

Ondertussen is ook onze verkiezingscampagne gestart. Op tientallen plaatsen werden gele stoelen buitengezet. Het hoe en waarom daarvan lees je in onze verkiezingsfolder die je binnenkort mag verwachten. De kiesstrijd is begonnen. Aan jou om straks de keuze te maken!

Met vriendelijke groeten,

Kris Van Dijck  
Lijsttrekker  
Jouw kandidaat burgemeester

Kris Bertels  
Voorzitter

**Betrokken & Betrouwbaar**



## Kris op huisbezoek.

**K**ris Van Dijck wil niks aan het toeval overlaten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober probeert onze lijsttrekker en kandidaat burgemeester een bezoek te brengen aan elke Desselenaar. Hij komt zich persoonlijk bij jou aandienen. Solliciteren heet dat... Hij is aan zijn ronde begonnen op 24 juli. Maar, de gesprekken zijn vaak intens, gemeend en oprecht, waardoor het aantal huisbezoeken per dag ook beperkt is. De eerste week werden 250 families bezocht. De vraag is dan ook of hij bij iedereen geraakt...

Omdat hij overtuigd is van de sterke ploeg waarmee de N-VA naar de kiezer stapt en het programma dat ze wil realiseren, komt hij nadrukkelijk jouw steun vragen. Heb je iets te zeggen voor 8 oktober? Wil je iets kwijt? Dan is het nu het moment. Hebben jullie elkaar toch gemist? Was je niet thuis en vond je zijn kaartje in je bus? Maak dan, als je dit wenst, zelf een afspraak tijdens de kantooruren op het nummer 014/37.24.54 van ons secretariaat of met Kris zelf op het nummer 0475/61.70.06. Omdat we er altijd voor je staan!

## Fietsen is gezond.

**D**e Desselse N-VA geeft het (goede) voorbeeld. Elke donderdagavond springen we op onze fiets en verzamelen we op de Markt voor een toerrit door Dessel. We doen dit in onze gele truien, want bij ons is iedereen kampioen! Elke tocht wordt afgerond op een Dessels terras. Heb je zin om mee te fietsen? Geen probleem. We verwachten je om 19.00 uur aan de pomp.



230

## Mosselfeest.

**D**e eerste zondag van oktober is het weer zover: ons jaarlijks mosselfeest. Dus noteer al maar met stip: zondag 1 oktober! Iedereen van harte welkom.



## Airco.

**D**e zomer diende zich alvast broeiend aan. Mooi zo, zeker voor wie vakantie had en in het land bleef. En geef toe. Waar kan je beter smullen, drinken en genieten dan in ons Vlaanderland? "Als het weer maar mee zit", wordt er steevast aan toegevoegd. Deze zomer hebben we wat dat betreft geen klagen. Maar niet iedereen heeft vakantie. Er moet ook gewerkt worden. Sommigen kunnen dat in de koelte, anderen in de blakende zon. Nog anderen zouden dat in de koelte kunnen als hun werkgevers daar iets aan zouden doen. Neem nu de werknemers van



Daikin Airconditioning in Oostende. Die dreigden met een staking omdat het te warm is in de montagehallen terwijl ze airco's assembleren. Of hier in Dessel in de Plaetse... Er werd een airco geïnstalleerd voor het serverlokaal waar de computer staat. De schepenzaal waar het schepencollege één maal per week vergadert werd meegenomen. En de andere bureaus? En het personeel en de bezoekers? Die moeten het blijkbaar uitzweten. Letterlijk dan wel...

**JONG  
N-VA**  
Ronduit Vlaams en Republikeins  
Koen Huysmans - 014-37 97 71



## Kunnen onze jongeren nog in Dessel wonen?

**D**e N-VA jongeren van Dessel gingen kamperen. Ze sloegen op 28 juli hun tenten op in de Elsaker op het einde van de Lichtenastraat, daar waar de verbinding met Elsaker tweede fase moet komen. Ze deden dat uit protest tegen de beperkte woonmogelijkheden die zich voor jonge gezinnen in Dessel aandienen. Bouwgronden en appartementen zijn nauwelijks betaalbaar. 120.000 euro voor een kavel of 210.000 euro voor een appartement zijn niet direct hapklare prijzen voor jonge gezinnen. Te weten dat in 2000 nog kavels verkocht werden in de Elsaker voor 20.000 euro.

Het is duidelijk dat de uitbreiding van de Elsaker in het slop zit. Door het type III van het buitengebied waarin de provincie Dessel categoriseerde, mogen er voorlopig geen uitbreidingsgebieden aangesneden worden. Of in ruil moet er woongebied geofferd worden. Dit kan. Bijvoorbeeld de zone van sportcentrum Spin, of jongens Chiro in Witgoor liggen in de bouwzone, maar zullen deze functie waarschijnlijk nooit invullen. Ruilen kan dus.

Anderzijds zijn er privé-verkavelaars die het niet gemakkelijk gemaakt wordt om hun dossier rond te krijgen. Zo zijn er dossiers hangende voor het gebied tussen Zandvliet, Dijkstraat en Polderstraat en tussen Bergenstraat en Schijfstraat. Hier schot in de zaak laten komen, zal het aanbod doen toenemen en de druk verlichten.

Het is duidelijk dat een actieve woonpolitiek zal moeten gevoerd worden door het gemeentebestuur. Een uitdaging die de N-VA wil aangaan.

## Schone schijn.

**J**ij kent ze ongetwijfeld ook: Hyacinth Boucquet. Of moeten we zeggen: Hyacinth Bucket (papiermandje)? De immer irritante snobistische vrouw van pantoffelheld Richard in Keeping Up Appearances die zich voor doet als een dame uit de beste kringen. Dit tot wanhoop van haar man, burens, familie en hele omgeving. De gemeentelijke agenda van de komende weken doet er ons in ieder geval sterk aan denken: schone schijn. Want net zoals in de populaire BBC-reeks heeft de kijker het natuurlijk wel snel door. Staat er iets te gebeuren begin oktober? De sier en schone schijn kunnen niet op. We tuimelen van de ene receptie,

inhuldiging of opening in de andere. Het begon met de viering van 11 juli en de daaraan gekoppelde tentoonstelling. Op zich was de tentoonstelling van Roger en Suzanne Van Gool zeker de moeite en wensen we hen ook oprecht te feliciteren. Maar wat lezen we in de Desselaar: "Organisatie van de cultuurraad en het gemeentebestuur." Vreemd: de cultuurraad is dit jaar nog niet samen geweest...

Welke cultuurraad organiseerde dat? De Desselse?

Dat de sporthal feestelijk zal geopend worden, is misschien niet meer dan normaal, maar dat er bijvoorbeeld ook nog een aantal plechtigheden voor 35 jaar verbroedering in elkaar gebokst

**Uit het N-VA  
verkiezingsprogramma van  
8 oktober 2000:**

**"Na de eerste fase van de  
Elsaker, waarbij eenendertig  
percelen aan sociaal  
verantwoorde prijzen van de  
hand gedaan werden aan  
Desselaars, dient fase twee  
aangevat te worden.**

**Binnen de woonzones dienen  
inbreiprojecten gestimuleerd te  
worden".**

**NVA**  
sterk door **BETROKKENHEID**

## N-VA secretariaat

Biezenstraat 28, tel/fax 014-37 24 54  
e-mail: kris.vandijck@n-va.be  
www.n-va.be/krisvandijck

Het secretariaat is elke werkdag toegankelijk van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur, verantwoordelijke Diana Slegers is bereikbaar tijdens deze uren, of op GSM 0477-63 24 92. Kris Van Dijck is bereikbaar na afspraak.

**VU: Kris Bertels - www.n-va.be  
Kantstraat 17 - 2480 Dessel.**

*Foto's waar je oud op staat  
moet je bewaren. Daarmee  
kan je over 10 jaar bewijzen  
dat je niks veranderd bent.*

worden tijdens het weekend van Dessel Swingt, hoort toch ook thuis in de categorie van de hierboven vernoemde televisieserie. Allez, onze nieuwe gemeenteraadsleden, die in januari 2000 (!) de eed aflegden worden dan toch voor de eerste (!) keer uitgenodigd voor een verbroederingactiviteit. Begin september zal ook het beeld "kanaalnimfen" ingehuldigd worden. Ook op de vooravond van... Het kunstwerk van Lieven Maes dat reeds in maart aangekocht werd zal dan een plaats krijgen op het Campinaplein. Qua timing toch allemaal vreemd, neen? Of om het met de woorden van Abraham Lincoln te zeggen: "Je kunt niet iedereen constant voor de gek houden."

## Nieuwe gezichten: Anita Vandendungen

Ons allerlaatste nieuw gezicht voor 8 oktober is Anita Vandendungen.

Hiermee wordt een lijst van twaalf (!) nieuwe gezichten afgesloten. Allemaal mensen die zich het voorbije jaar in de lokale N-VA werking engageerden.

Anita is de vrouw van Jan Gijs en moeder van Lore en Marte.

Bovendien zal ze kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Anita groeide op in de Akkerstraat en was haar hele leven sterk geëngageerd in het Dessels verenigingsleven. De Chiro, de Spin, Anita maakte het allemaal mee. Zij was medeoprichtster van het oudercomité van de vrije basisschool de Wegwijzer in de Hannekestraat en maakt al meer dan 25 jaar lang de dienst uit bij Spinfit. Daar neemt ze al het secretariaatswerk voor haar rekening. Anita werkte eerst op de personeelsdienst van Concordia Mail. Ze deed daar het sociaal secretariaat.

Ondertussen is ze al meer dan tien jaar het vertrouwde gezicht van de PWA in Dessel.

Een dienst die ze opneemt als of het haar eigen onderneming is: met een groot engagement en verantwoordelijkheidszin.

Het zijn deze kwaliteiten die haar besloten om de stap te zetten naar de gemeentepolitiek.

Een vrouw die ons en jouw vertrouwen verdient.



**BEMOEI JE ERMEE**



## Van 11 juli, Vlaanderens feestdag,

Op 11 juli was het na een tiental straat- en buurtfeesten die in ons dorp gehouden worden n.a.v. Vlaanderen Feest, de beurt aan de Desselse N-VA familie om de benen onder de tafel te steken voor een braadfeest.

De Eendracht zat voor de gelegenheid eivol. Vooraf was er al heen en terug naar Kasterlee gefietst en polden de N-VA-leden de ontwerplijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

De Vlamingen beginnen meer en meer van 11 juli een volksfeest te maken.

Zo hoort het ook. Dat is de betekenis van een nationale feestdag: samen feesten, samen genieten. Al moeten velen op 11 juli nog werken. Die erkenning van een officiële feestdag laat al jaren op zich wachten. De nationale sociale partners geraken er niet uit. Willen ze niet, of mogen ze niet? Daar hebben we het raden naar.



## en 21 juli...

Daarover willen we jou het opiniestuk van Mathias Danneels, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, verschenen in diezelfde krant op 20 juli, niet onthouden: "Het 'feest' van 21 juli heeft ook zijn goede kanten:

Vlaanderen wordt collectief verplicht eens na te denken over zijn positie.

We hebben er het raden naar hoeveel Vlamingen vandaag uitkijken naar de 21-juliboodschap van Albert II. Toch blijft het geraden aandachtig te luisteren wanneer de vorst een boodschap tot het volk richt. Want soms zegt zijne majesteit wel eens wat - gedekt door de regering - dat vooral Vlaanderen niet mag ontgaan. Over de noodzaak aan solidariteit tussen de verschillende gemeenschappen in dit land, bijvoorbeeld. Over het omfloerst separatisme van een stel als boekhouders vermomde heethoofden. Over Brussel als kloppend hart van het voorbeeldige Belgische, unieke staatsmodel dat de halve wereld ons benijdt.

Een en ander kan de vorst niet eens ten kwade worden geduid. Hoewel in menig opzicht rekkelijker in de leer dan zijn voorganger Boudewijn dient ook Albert II een beetje werkloos toe te kijken hoe het hem toegewezen vaderland in twee stukken kraakt.

Hoe - en wij citeren gouverneur Stevaert - België een virtueel koninkrijk met twee verschillende landen binnen haar verdampende grenzen aan het worden is. De jaarlijks terugkerende poging tot recuperatie door de benoeming van een eindeloze stoet burggraven en baronnen die tot het Belgische establishment mogen toetreden, verandert daar niks aan..."